

VESPER VEERTIGDAGENTIJD 2021

24 februari 2021 19.15 uur

Kerkelijk Centrum Zeist-West



Vesper 24 februari 2021

Voorgangers:

Ellen de Boom

Gertjaap Kardol

Piano: Gertjaap Kardol

Thema: "Een zaaier ging uit om te zaaien"

Afbeelding: Schepping (2), Corja Bekius

DE KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN

OPENINGSLIED Veertig dagen de woestijn
(uit: Zangen van zoeken en zien)

Veertig dagen de woestijn

tekst : K. Pannekoek
muz.: C. Fictoor



1-3.

Veer - tig da - gen de woes-tijn:



1. vas-ten, vech-ten, bid - den, nach-ten die als da-gen zijn,
2. kwa-de droom-ge-zich - ten. Zal hun dui-vel - se ve - nijn
3. af-zien en be - zin - nen, wa-ken voor ge-rech-tig-heid,



1. zwij-gen van de zin - nen, om on - ver-bloemd en naakt,
2. de - ze mens ont-wrich-ten? Hij zal dat kwaad weer-staan
3. vre-de die we win - nen, ons voed-sel meer dan brood,



1. diep in het vlees ge - raakt, zijn ziel te vin - den.
2. en vrij van aard - se waan op God zich rich - ten.
3. de op-stand uit de dood, het le - ven vin - den.

WELKOM EN INLEIDING

GEBED

LEZING

LIED:NLB 764: 1,2,3



1 Een zaai-er ging uit om te zaai - en,
hij zaai-de zo wijd als de wind,
zo wijd als de win-den waai - en
waar nie-mand een spoor van vindt.

2. Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd graan,
maar niemand weet van tevoren
de wegen die 't zaad zal gaan.

3. Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
aan de vogels van boven af.

OVERWEGING

STILTE

LIED:650: 1,2,3,4,5,6



1 De aar - de is ver-vuld
van goe-der - tie - ren-heid,
van god - de - lijk ge-duld
en god - de - lijk be-leid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4. Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5. De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid

als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6. Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

VOORBEDEN
intenties
stil gebed

ONZE VADER (tekst: Jeannette den Ouden)
Onze Vader in de hemel,
help ons Uw naam te heiligen en Uw koninkrijk
op aarde waar te maken.
Help ons Uw wil te kennen en te doen wat wij
kunnen,
zodat wij voor elkaar een hemel op aarde
maken.
Geef ons vandaag ons dagelijks brood
en het inzicht dat we niet meer hoeven te nemen
dan we nodig hebben.
Vergeef ons als we niet zijn zoals u ons bedoeld
heeft en help ons
anderen te vergeven die zich net zo onmachtig
voelen als wij.
En breng ons niet in beproeving, maar bevrijd
ons van wat ons afhoudt van U.
Want van U is het Koninkrijk, U bent de Kracht
en de Heerlijkheid,
in alle eeuwigheid, Amen.

SLOTLIED / ZEGENBEDE

Wanneer de avond komt

Jan Raas

Henk Jongerius



1. Wan - neer de a - vond komt,
2. Wan - neer het duis - ter valt,
3. Wan - neer ons de - ze nacht
4. Wan - neer het mor - gen licht



het groot ru - moer ver - stomt,
en rust daalt o - ver - al
ont - neemt de le - vens - kracht
ver - schijnt op ons ge - zicht



het stil valt om ons heen:
en men - sen sla - pen gaan:
ver - schrikt en ang - stig maakt:
ons nieuw en le - vend maakt:



laat ons dan niet al - leen.
zeg ons dan stil uw Naam.
zijt Gij het dan die waakt?
hebt Gij ons aan-ge - raakt.

MUZIEK

DE KAARSEN WORDEN GEDOOFD

U bent van harte uitgenodigd om de vespers op 3, 10, 17, 24 en 31 maart mee te vieren.

In de laatste vesper, is een moment van inkeer en bemoediging.

Het thema voor deze veertigdagentijd is: 'de weg van het zaad'. Elke vesper heeft een subthema.

Alle vieringen beginnen om 19.15 uur, worden met enkele medewerkers gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West en worden livestream en via Kerkomroep uitgezonden.