

## - Psalm 111

Alleluja! -

Ik wil de HEER loven met heel mijn hart  
B in de grote kring van oprechten.

C Machtig zijn de werken van de HEER,  
D wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

E Zijn daden hebben glans en glorie,  
F zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

G Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,  
H genadig en liefdevol is de HEER.

I Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,  
J eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.

K Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden  
L en gaf hun het land van andere volken.

M Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen,  
N uit al zijn regels blijkt zijn trouw,

O ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,  
P gemaakt volgens waarheid en recht.

R Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,  
S voor eeuwig zijn verbond ingesteld.

T Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.  
V Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,

W leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.  
Z Zijn roem houdt stand, voor altijd.

## - Psalm 112

Alleluja! -

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER  
B en grote liefde voor zijn geboden.

C Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,  
D de oprechten worden gezegend.

E Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,  
F en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

G Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,  
H genadig, liefdevol en rechtvaardig.

I Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,  
J wie zijn zaken eerlijk behartigt.

K De rechtvaardige komt nooit ten val,  
L men zal hem eeuwig gedenken.

M Voor slechte tijding vreest hij niet,  
N zijn hart is gerust: hij vertrouwt op de HEER.

O Standvastig is zijn hart en zonder vrees.  
P Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

R Gul deelt hij uit aan de armen,  
S zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,

T hij zal stijgen in aanzien en eer.  
V Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,

W ze verbijten zich en verliezen de moed,  
Z al hun plannen gaan op in rook.