



# PKN Zeist-West



## Wie zijn wij

Augustus 2017

### Even terugkijken

De wijkgemeente in Zeist-West is gevormd in de jaren '70 gelijk met de nieuwe wijken ten westen van de Utrechtseweg. Het Kerkelijk Centrum KC (nog steeds het enige aan deze kant van de Utrechtseweg) is geopend in 1975 en bood onderdak aan de Hervormde en Gereformeerde wijkgemeenten en aan de Rooms-katholieke parochie. De ontmoeting tussen de drie geloofsgemeenschappen bracht een grote rijkdom aan activiteiten tot stand. In toenemende mate werden vieringen gemeenschappelijk georganiseerd. In een later stadium werden ook steeds meer activiteiten doordeweeks gezamenlijk uitgevoerd.

Hoewel deze oecumenische setting met het vertrek van de RK parochie in 2006 werd opgeheven, dragen we de oecumene nog steeds een warm hart toe. Eind 2007 is de Nederlands Gereformeerde kerk van Zeist de nieuwe medegebruiker geworden van het KC. Al in 1985 zijn de twee protestantse wijken het samen-op-weg proces gestart en in 1990 zijn beide wijkgemeenten gefedereerd. We kijken dan ook verlangend uit naar de eenwording van de Protestantse kerken in Zeist.

### De wijkgemeente

Zeist-West is een wijk met ongeveer 14000 inwoners, een kwart van heel Zeist, en is aan het vergrijzen. Dit is ook zichtbaar in het ledenbestand van de wijkgemeente (600 pastorale eenheden/ 900 leden). Ook het winkelcentrum en het Kerkelijk Centrum zijn sterk verouderd en er wordt al 10 jaar gesproken over vernieuwing. In afwachting van de nieuwbouw is veel onderhoud vooruitgeschoven. Hierdoor is het gebouw geen uitnodigende en inspirerende omgeving meer voor de wijkbewoners en gemeenteleden en het vraagt dan ook veel aandacht en inspanning om Kerk-in-de-Wijk te zijn, zoals in ons Beleidsplan is beschreven.

We hebben zeer veel actieve gemeenteleden (meer dan 300) en veel van onze activiteiten zijn gericht op ontmoeting, niet alleen binnen onze wijkgemeente maar ook (samen) met anderen in de wijk, zoals het Wijkinloophuis, vluchtelingenwerk, de moskee, de adventmarkt en de scholen. Ook in de communicatie zijn we zeer actief via de website en de wekelijkse digitale Nieuwsbrief.

### Heden

In februari 2017 zijn twee bezinningsbijeenkomsten gehouden om met elkaar van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van onze gemeente. Wat zijn voor PKN Zeist-West basale elementen die we willen vasthouden en zo mogelijk uitbouwen? Als belangrijkste punt werd de zondagse kerkdienst genoemd.

### Vieringen

In PKN Zeist-West wordt veel aandacht besteed aan de diensten. Een grote groep mensen is bij de voorbereiding betrokken en wekelijks komt een wisselende groep van ca 130 mensen naar de dienst. Het Kerkelijk Centrum is op zondag het centrale ontmoetingspunt van de gemeente. Daarnaast worden van oudsher oecumenische vespers gehouden in advent en veertig dagentijd en participeert Zeist-West graag in de oecumenische diensten die door de Raad van Kerken Zeist worden georganiseerd. De contacten met de andere kerk in ons centrum (NGK) nemen toe. DE predikant speelt daarin een belangrijke rol

## Zingen

Onze gemeente zingt graag en goed en prijst zich gelukkig met haar voortreffelijke musici. We gaan komend jaar voor het eerst met een jaarthema werken om meer verdieping in en verbinding tussen de verschillende onderdelen van het gemeentewerk te krijgen. Omdat velen het zingen als zeer belangrijk voor hun geloofsleven noemden, wordt het jaarthema: *Geloof, daar zit muziek in!* Dit thema wordt op verschillende manieren in vieringen en bezinningsavonden uitgewerkt.

## Jeugdwerk

Het valt niet te ontkennen dat de gemeente vergrijsd. Op zondag is dit pijnlijk zichtbaar aan het geringe aantal kinderen en jongeren in de dienst. Om het jeugd- en jongerenwerk een nieuwe input te geven werd per 1 maart 2017 een parttime jeugdwerker aangetrokken, die gedurende drie jaar de gemeente zal begeleiden bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Doel is: meer ontmoeting en samenwerking tussen gemeenteleden van alle leeftijden in de hoop op een grotere onderlinge betrokkenheid.

## Pastoraat

Verder is de gemeente zich aan het beraden op een goede voortgang van pastoraat, diaconaat en vorming & toerusting. Op deze terreinen zijn nog steeds veel mensen in de gemeente actief. Ook hier worden de vrijwilligers ouder en er is minder menskracht beschikbaar. Dit vraagt om hernieuwde aandacht voor de organisatiestructuur en werving, als ook voor de toerusting voor dit werk.

## Vooruitkijkend

Na jaren overleg en afwachten is duidelijk geworden dat er in het nieuwe winkelcentrum uiteindelijk geen nieuw kerkgebouw zal komen. Dat betekent dat we nu stappen maken om het achterstallig onderhoud weg te werken.

De gemeente Zeist heeft begin juli de vergunningen afgegeven en dat betekent dat in oktober zal worden begonnen met de afbraak van een groot gedeelte van het huidige winkelcentrum. Helaas zijn we nog steeds in onderhandeling met de projectontwikkelaar over het opknappen van de entree en de buitenzijde van het gebouw. Maar we verwachten straks weer goed zichtbaar te zijn in het nieuwe centrum De Clomp.

Ook voor de binnenzijde worden de plannen voor het opknappen en herindelen van de diverse ruimtes steeds concreter. Dit zal ook een positief effect hebben op het enthousiasme voor de verdere uitwerking van onze beleidsplannen.

## Kerk-in-de-wijk

Het vertrek van onze wijkpredikant brengen de genoemde ontwikkelingen nog eens in een stroomversnelling. Er wordt een sterkte-zwakte analyse voorbereid, zodat we met elkaar weten waar we naar toe op weg zijn of willen gaan en hoe we onze plaats in de wijk kunnen invullen. Het mag dan nu een wijk zijn die vergrijsd, we zien de wijk ook weer verjongen en we willen klaar staan om de nieuwe bewoners een plek te bieden waarin ze zich herkennen en om de nieuwe bewoners te ondersteunen waar we kunnen.

De plannen zullen na bespreking met de kerkenraad en de wijkgemeenteleden ook de basis vormen voor de nieuwe beleidsvisie en vervolgens het profiel voor de nieuwe wijkpredikant.

Er is kortom veel energie in de wijkgemeente om op weg te gaan naar een nieuwe toekomst en we kijken daarom uit naar een nieuwe predikant om de wijkgemeente daarbij te ondersteunen.

**Blijf niet staren op wat vroeger was  
Sta niet stil in het verleden  
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen  
Het is al begonnen, merk je het niet**

(Huub Oosterhuis, naar Jes. 43, 18-19)