

Nieuwsbrief

PKN Zeist-West

Nieuwsbrief 475 - 11 oktober 2020

VIERINGEN

Bij de dienst van zondag

Deze dienst danken wij Anke de Jong, Jelmer Martens en Robert Baayen voor hun werk als ambtsdrager de afgelopen jaren. Daarnaast zullen we Jan Stafleu als ouderling-kerkrentmeester bevestigen en zal Jeannette een nieuwe periode starten als pastoraal medewerker. Wat voelen we ons dankbaar voor hun inzet en voor de inzet van al die mensen in onze gemeente die een ambt vervullen en iedereen die als vrijwilliger werkzaam is.

Viering Schrift en Tafel

Tenzij begin volgende week opnieuw het aantal kerkgangers beperkt wordt, zullen we komende zondag 18 oktober een viering van Schrift en Tafel houden. De diakenen hebben een plan opgesteld, zodat we Corona-proof brood en druivensap kunnen delen. Wilt u thuis meevieren? Zet dan een mooi bordje klaar voor een stukje brood en een bekertje, met daarin druivensap. Ook in de kerk staan bordjes met een stukje brood en bekertjes met druivensap klaar.

Downloaden liturgie

U kunt met deze link de [liturgie downloaden](#)

Registratie viering 11 oktober

Registratie viering 18 oktober

U krijgt na afronden van de inschrijving via de mail een bevestiging. Stuur bij problemen even een mailtje aan planner@pknzeistwest.nl

Uitzendingen

Audio vanuit Kerkelijk Centrum (Kerkomroep)

Video vanuit Kerkelijk Centrum (YouTube)

Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen. Via de webmaster kunt u zondag nog toegang krijgen tot oudere diensten.

Kinderkerk - Terug naar Jeruzalem!

Na ongeveer 50 jaar ballingschap in Babylonië, wordt Babylonië onderdeel van het grote Perzische rijk van koning Cyrus (ook wel Kores). In het bijbelboek Ezra wordt hierover verteld. Cyrus laat de Joodse ballingen terugkeren naar hun land, ze mogen de tempel in Jeruzalem weer opbouwen! Hij geeft hen zelfs alle oit uit de tempel geroefde tempelschatten mee.



Al die mooie gouden en zilveren offerschalen en bekers gaan mee in pakken en kisten op ezels en bij mensen op de rug, om straks weer in de tempel te gebruiken.

Komende zondag vieren we geen kinderkerk in de kerk, maar krijgen de kinderen het materiaal als miniviering toegestuurd.

Namens de Kinderkerk, Coby en Tjallie

Dienstvoorbereiding 14 oktober 19.15u

Het was fijn dat er afgelopen woensdag zoveel belangstelling was voor de wekelijkse halfuurlijke dienstvoorbereiding! Een goed gesprek volgde over de tekst die komende zondag centraal zal staan.

Voor 14 oktober gaan we in gesprek over Mattheus 22: 15 - 22. U hoeft zich niet aan te melden. Neem wel een eigen bijbel mee of de uitgeprinte tekst. We starten om 19.15 uur in de consistorie.

Ds. Tineke Dronkert

Morgengebed

Een aantal mensen heeft in de afgelopen tijd aangegeven graag een keer een bezinningsmoment in de week te hebben.

Ondergetekenden hebben dit met elkaar besproken en aan de kerkenraad, commissie vieringen beheer en coronacommissie voorgesteld om voorlopig tweemaal een kort morgengebed met nabespreking te houden, nl op woensdagmorgen 14 en 28 oktober van 10-11 uur.

We beginnen met een morgengebed in de kerkzaal; daarna een kort nagesprek in de ontmoetingsruimte met koffie/ thee.

Uiteraard met naleving van regels en voorschriften.

Na die twee keer evalueren we en kijken we of en hoe we verder gaan.

We kunnen totaal met 15 personen in de ontmoetingsruimte zitten, dus dit is ook het maximum aantal.

Wilt u aan dit morgengebed meedoen meldt u zich dan [met naam en telefoonnummer](#) aan bij Silene Ponstein, e-mail: shponstein@planet.nl tel. 030 6962544

Als het maximum aantal bereikt is hoort u dat en kunt u wellicht een volgende keer meedoen.

Jeannette van Andel, Arie Boers en Silene Ponstein

GOED OM TE WETEN

Actie nieuwe videoapparatuur

U heeft het misschien gemerkt vorige week: even werd het beeld van onze wekelijkse kerkdienst vaag en kon u de spreker niet meer verstaan. Gelukkig deden we dat dit keer expres. Het was de aftrap van een actie om er voor te zorgen dat we ook in de toekomst uitzendingen vanuit ons kerkelijk centrum kunnen blijven verzorgen. Op dit moment wordt wekelijks op gemiddeld 150 adressen naar de dienst gekeken. Dat betekent dat per zondag ruim 200 mensen afstemmen. Dat verdient een professionele aanpak!

Onze medewerkers hebben het afgelopen half jaar alles op alles gezet om die uitzendingen zo goed mogelijk te verzorgen. Zij deden dat veelal met eigen apparatuur. In de kerk staan fotocamera's en mobiele telefoons om alles op te nemen.

Dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. We hebben behoefte aan apparatuur die eigendom is van onze wijkgemeente. Dat kost uiteraard een flink bedrag, maar dan kunnen we ook vele jaren vooruit en kan iedereen die niet naar een dienst kan komen, deze thuis volgen. Ook als we elkaar strak weer mogen ontmoeten.

Voor deze apparatuur hebben we 15.000 euro nodig.

In de eerste dagen is al ruim 2000 euro opgehaald. Daarmee staat de eerste camera bijna. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Helpt u mee om ook de overige apparatuur aan te kunnen schaffen?

Maak dan uw bijdrage over op:

IBAN: NL56 INGB 0000 481587

ten name van: PKN Zeist-West met de vermelding: Actie

Vergeet het woord Actie niet in de omschrijving, zodat we eenvoudig de inkomsten per week aan u kunnen toeten.

Namens de Kerkrentmeesters, Nicolette van de Kullen

Waar sparen we voor

Op dit moment maken we gebruik van 2 DSLR (spiegelreflex) camera's (geleend op zondag van onze vaste fotograaf) die met capturekaarten verbonden zijn met een geleende computer. Als derde camera gebruiken we een smartphone. Via de software kunnen we daarnaast het beeld van de beamer ook in de stream verwerken.

Ht geluid tappen we af via de headset aansluiting van Kerkomroep.

Met deze opstelling, die we elke week weer moeten opbouwen, kunnen we een redelijk resultaat aan YouTube aanleveren. Maar af en toe heeft de computer storing of is deze overbelast om alles te kunnen omrekenen voor YouTube, waardoor het beeld of geluid verstoring heeft.

We zijn trots op het resultaat dat we tot nu toe hebben weten te bereiken, maar het is technisch eigenlijk houtje-touwtje werk en zo ingewikkeld dat maar drie mensen er mee om kunnen gaan.

In de nieuwe situatie willen we een duurzame, stabiele en eenvoudig te bedienen opstelling creëren. Daarbij maken we weer gebruik van drie camera's. Een centraal tegen de achterwand, waarmee we de tafel en de lezeraars in beeld kunnen brengen en daarnaast aan iedere zijwand een camera. Hierdoor kunnen we ieder hoekje van de kerkzaal, zoals de stiltehoek, het orgel (en muziekgroep) en bijvoorbeeld ook de doopvont, een begrafeniskist of het binnenbrengen van de paaskaars in beeld brengen. Ook bij een andere opstelling in de kerkzaal blijven we flexibel. De beelden van de camera's kunnen ook op de beamers vertoond worden.

Het geheel wordt aangestuurd via een videomixer en een monitor. Het geluid komt via een vaste aansluiting op de geluidsinstallatie.

Voor de beamerbeelden en extra software zijn nog twee aparte computers (laptops) nodig.

Ook de stream naar YouTube wordt via een vaste encoder gestuurd, waardoor er geen overbelasting kan optreden.

De wens is ook om de technische hoek te verplaatsen naar achterin de kerk, waarvoor gedeeltelijk nieuwe bekabeling en stroomaansluitingen nodig zijn. Hiermee krijgen we een stabiele en nette oplossing, die de komende jaren ons goede diensten zal bewijzen.

Filmpje start van de actie

Bekijk hier het filmpje van de [start van de actie](#) door Gijs Wildeman.

Afscheid KR-voorzitter Jelmer Martens

In de vergadering van de wijkkerkenraad op donderdag 24 september hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Jelmer Martens. Hij is acht jaar ouderling geweest waarvan zes jaar voorzitter.

In de eerste tien jaar van dit millennium heeft Jelmer zich ook al acht jaar als ambtsdrager ingezet voor onze wijk, vooral op verschillende plekken op het centrale niveau in Zeist.

We zijn erg dankbaar voor zijn inzet en we wensen dat ook Jelmer met voldoening terugkijkt op deze periode. Hij zal zeker nog met een aantal activiteiten in onze gemeente verbonden blijven. Jelmer is zondag 4 oktober voor de laatste keer ouderling van dienst.

In de dienst van 11 oktober zullen Jelmer, Anke de Jong (diaken) en Robert Baayen (ouderling) uit hun ambt worden ontheven. Tevens zal Jan Stafleu als ouderling-kerkentmeester worden bevestigd indien er geen bezwaren worden ingebracht. Kees Manintveld heeft het voorzitterschap ad interim op zich genomen.

Vrijwilliger voor handwerken gevraagd

Wie zou als vrijwilliger bij ouderen willen komen helpen met handwerken? Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, locatie In de Dennen (het vroegere Klein Heereweg), Arnheemse Boulevard 78, Zeist.

Graag mailen of bellen met Christine Smalbrugge,

Christine.hack@zonet.nl

tel. 030-6954602

Herhaalde oproep!



Collectes

Om opstoppingen bij het verlaten van de kerk te voorkomen is besloten om geen collecteschaal neer te zetten, maar uitsluitend digitaal te collecteren. De bijdragen zijn hard nodig om alle kosten te dekken.

Zondag 11 oktober zijn de collectedoelen:

1. Diaconie
2. Plaatsel.gemeente
3. Kerk en Israel

[Meer informatie over de collectedoelen en hoe u geld kunt overmaken vindt u op de website.](#)

Herhaalde oproep!

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie: Collectanten gezocht

Dit jaar organiseert Kerk in Actie voor het eerst een huis-aan-huiscollecte! In de week van 29 november t/m 5 december wordt deze landelijke collecte gehouden met als doel: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en investeert in de landen van herkomst voor een beter leven voor kinderen.

Info: www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

We zijn voor Zeist-West op zoek naar collectanten voor deze huis-aan-huiscollecte. Graag aanmelden bij Jeannette van Andel, email: je.andel@wxs.nl / tel. 030 6955221



Bijbelzondag

Op 25 oktober vieren we Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Damesfiets gezocht

Heeft u nog een ongebruikte fiets in de schuur staan die nog goede diensten zou kunnen bewijzen?

Voor een financieel minder draagkrachtig gezin is een fiets op zoek naar damesfiets. Het gaat om een meisje van 15 jaar die hem nodig heeft om naar school te fietsen.

Hebt u zo'n fiets en wil u de fiets voor dit goede doel afstaan, wilt u dan contact opnemen met Marianne Krijgsman, coördinator Wijkloopshuis Zeist West: 06 5310 3578

Bij voorbaat dank!!

Gedichten in coronatijd

Omdat deze tijd ook een tijd is van lange adem willen we elke week een gedicht in de Nieuwsbrief zetten, door een van de gemeenteleden geschreven of uitgezocht.

Gedichten van hoop, troost, bemoediging, geduld, bijzondere ervaringen etc. De schrijver geeft de pen over aan een volgende (na overleg).

Vandaag een gedicht uitgezocht door Heleen & Frans van Schaik.

De pen wordt doorgegeven aan Corja Haken-Bekius..

We hebben gekozen voor een Gebed uit de bundel : "Zeg het maar gewoon" van Greet Brokerhof- van der Waa.

Dit gebed sprak ons aan, omdat wij ons ook vaak machteloos voelen in deze onzekere tijd. Toch mogen we hopen en vertrouwen op God. Met zijn hulp kunnen we meer dan we denken, al lijkt het nog zo klein. Samen kunnen we meewerken aan een wereld van Vrede en Gerechtigheid.

De actie die kerken momenteel voeren voor kinderen uit kamp Lesbos, is zo'n inspirerend voorbeeld voor ons.

Meer dan je denkt

God, als we ons machteloos voelen omdat er in de wereld zoveel gebeurt

waar we geen invloed op hebben, wees dan de stem in ons hart die ons toefluistert dat we meer kunnen doen dan we denken.

Als we willen weglopen voor onze verantwoordelijkheid omdat we van anderen de oplossing verwachten, maak ons dan duidelijk dat we als deel van de grote mensenfamilie met allerlei draden vastzitten aan wat er overall gebeurt.

Herinner ons eraan dat het steentje dat we kunnen bijdragen niet zo klein is als het lijkt: dat een steen die je in het water gooit rimpelingen veroorzaakt die vele malen groter zijn dan zijn eigen omtrek.

Lief en Leed

Bloemen afgelopen week

* De bloemen van zondag 4 oktober zijn gedaan naar Eddy Kuenen en Jos v d Mheen.

Eddy lijkt al jaren aan diverse vormen van kanker. Het was redelijk onder de hand. Nu zijn er uitzaaingen en is er geen behandeling meer mogelijk. We wensen Eddy en Jos veel sterkte toe voor komende tijd.

Nieuwe adressen

Adressen vanuit de gemeente van de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet. Graag jonge en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzondereheden.

U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).

Bezorg ook eens de bloemengroet

In de afgelopen weken hebben medewerkers aan de vieringen ook de bloemen bezorgd. Het was erg fijn dat de Ouderlingen dat hebben geregeld en dat medewerkers de bloemen hebben bezorgd.

Onze hartelijke dank daarvoor.

Nu we weer met (meer) gemeenteleden naar de zondagse viering kunnen gaan, willen we graag de Bloemengroet ook weer door gemeenteleden laten bezorgen. Zowel als blijk van omzien naar elkaar, als gemeenschap, als ook ter ontlasting van ouderling en medewerkers aan de vieringen.

We zijn dus op zoek naar bezorgers voor de Bloemengroet.

Aangezien we nu niet met ons boek in de Ontmoetingsruimte kunnen zitten, doen we ons verzoek op deze manier:

Wilt u een keer bloemen wembrengen na een gemeentelijk?

Stuur dan alstublieft een mail naar bloemengroet@pknzeistwest.nl met daarin uw naam en de datum van de zondag waarop u de bloemen wilt bezorgen. Of bel naar Jannie.

U kunt data kiezen vanaf zondag 27 sept tot aan het einde van dit jaar.

Jannie en ik maken dan een lijstje van bezorgers en laten dat weer aan u weten. En natuurlijk bellen we u op woensdag of donderdag met het bericht bij wie u de bloemen gaat brengen, zoals we dat gewend waren.

Een hartelijke groet,

Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 en Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).

ACTIVITEITEN

Agenda deze week

• Zo 11 oktober - 9.45u

Wisseling van de wacht dienst Afscheid van de ambtsdragers Anke, Jelmer en Robert. Bevestiging van Jan Stafleu

• Woensdag 14 okt.10 – 11 uur

Morgengebed - Max. 15 personen Aanmelden bij Silene Ponstein.

• Woensdag 14 okt. - 19.15 uur

Dienstvoorbereiding

• Zondag 18 oktober - 9.45 - Reserveren

Viering van Schrift en Tafel - Reserveren

• Zondag 18 oktober - 14.00 uur

Ontmoetingsgroep wandelend in gesprek.

Wandelend in gesprek

Zondag 18 oktober: Wandelend in gesprek met Annemien en Willy.

We gaan wandelen op Heidestein en verzamelen om 14.00 uur bij het informatiebord van Heidestein op Hoog Kanje, bij de parkeerplaats van de Schaapskooi.

Wij zullen helaas na afloop geen koffie of thee kunnen drinken met elkaar in een restaurant. Maar Willy en Annemien zorgen wel voor drinken en wat lekkers voor onderweg.

Let op: de route naar de parkeerplaats van de Schaapskooi is niet meer te bereiken vanaf de Prinses Margrietlaan.

Routebeschrijving: vanaf de Prinses Margrietlaan ga je via de Kerckeboschlaan en Hoog Kanje.

Aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

Eerder verschenen

• [Illustraties Jolien van der Velde](#) Elke week is Jolien van der Velde creatief rond het thema van de viering van de afgelopen week.

• [#Nietalleen](#) Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.

Stuur uw berichten aan Publiciteit

- [Wijkgemeente](#)
- [Kerktaxidienst](#)
- [Wijziging E-mail adres? Geef het door!](#)
- [Kopij Insturen](#)
- [Collectebonnen bestellen](#)
- [Privacyverklaring](#)

Printen van de Nieuwsbrief

De gemakkelijkste manier om de Nieuwsbrief te printen is door op de tekst rechtsboven in de Nieuwsbrief te klikken: 'Bekijk de webversie'. Kopieer daarna de hele tekst (Ctrl+Ctrl-C) in een schoon Word-bestand. Pas de marges aan (Indeling-marges-smal) zodat de hele tekst zichtbaar is. Dit Word-bestand kunt u printen of eventueel eerst verder bewerken.

Als u plakt zonder opmaak, krijgt u alleen de tekst en geen plaatjes. Extra witregels zijn gemakkelijk te verwijderen.

U kunt ook op de website kijken bij [Digitale Nieuwsbrief](#).

Daar staat ook de Nieuwsbrief in Word format.